

FASTEPROJEKT 2021

UGE 1: GUD OG MIG

MEDITER OVER JOH. ÅB 3, 20

Jesus står altid ved døren til dit inderste rum og venter tålmodigt på at du lukker ham ind.

Hvornår var sidst du lukkede ham ind?

Han vil ikke ind for at dømme dig, men for at holde måltid med dig.

For at have fællesskab. Bare for at være sammen.

MEDITER OVER JOH 20,27-28

Hvor går du hen med din tvivl?

Vi får lov at komme til ham som vi er, både med tvivl og tro. Han kan godt holde til at vi stiller de svære spørgsmål og taler åbent om dem. **Han ønsker at møde os der hvor vi er!**

MEDITER OVER SANGEN "DEFENDER"

<https://www.youtube.com/watch?v=Za-yGR3sbNw>

Når vi mister kontakten med os selv, så søger han efter os indtil han finder os. Han står på mål for det mest skrøbelige og det inderste i vores personlighed. *"He is the defender of my heart"*.

Han har sejret over alt det vi kæmper med og han kalder det vores sejr.

MEDITER OVER JOH 4,13-15

Hvilket vand stiller du din inderste tørst med?

Hans vand er det eneste der for alvor kan møde længslen i os.

Forestil dig at det er dig der har mødt Jesus ved brønden. Han ser igennem dig. Ser alt det du ikke er lykkes med, det du skammer dig over, og alligevel ser han på dig med milde øjne og tilbyder dig sit levende vand. Prøv at mærke længslen efter det øjeblik. **Og sig**

så til ham: Herre giv mig det vand.

LYT TIL DE TO ANDAGTER VED KELD DAHLMANN

Søgende: <https://open.spotify.com/episode/0couv1BZtCfEjSmeQ3BoQ2>

At blive fundet

<https://open.spotify.com/episode/04cpbP1T69MQoKkxbs8bzq>